

Veni, Veni, Emanuel

K71

Kerst

Koor

2004

Muziek: Frans, 13e eeuw

Tekst: Anon, 13e eeuw

Arrt: A. Engels, adapt. J. Talman

1. Ve - ni, ve-ni, E - ma - nu - el, Cap - ti-vum sol-ve Is - ra - el. Qui
1. Ve - ni, ve-ni, E - ma - nu - el, Cap - ti-vum sol-ve Is - ra - el. Qui
1. Ve - ni, ve-ni, E - ma - nu - el, Cap - ti-vum sol-ve Is - ra - el. Qui
1. Ve - ni, ve-ni, E - ma - nu - el, Cap - ti-vum sol-ve Is - ra - el. Qui

ge-mit in ex - i - li - o, Pri - va-tus De - i Fi - li - o. Gau - del! Gau -
ge-mit in ex - i - li - o, Pri - va-tus De - i Fi - li - o. Gau - del! Gau -
ge-mit in ex - i - li - o, Pri - va-tus De - i Fi - li - o. Gau - del! Gau -
ge-mit in ex - i - li - o, Pri - va-tus De - i Fi - li - o. Gau - del! Gau -

del E - ma - nu - el, Na - sce - tur pro te, Is - ra - el.
del E - ma - nu - el, Na - sce - tur pro te, Is - ra - el.
del E - ma - nu - el, Na - sce - tur pro te, Is - ra - el.
del E - ma - nu - el, Na - sce - tur pro te, Is - ra - el.

2. Veni, veni, O Oriens

Solare nos adveniens

Noctis depelle nebulas

Dirasque noctis tenebras

Gaude, gaude...

Vertaling:

1. Kom, kom Emanuël (=God met ons), bevrijd het gevangen Israël (bedoeld als: de mensheid), dat verbannen is, ver uit het gezicht van de Zoon van God. Weest blij, wees blij, Emanuël zal tot je komen, Israël
2. Kom, kom o Oosterlicht (dageraad), Schijn op onze zielen, verdrijf het duister/schaduw van de nacht/het donker. Weest blij...