

O Kindeke Klein

K 59



Mel. Samuel Scheidt 1650
Arr. Ton Kopman 1983 /
Jildou Talman 2002

I. O Kin-de-ke klein, O Kin-de-ke teer, Uit ho-ge he-mel
I. O Kin-de-ke klein, O Kin-de-ke teer, Uit ho-ge he-mel
I. O Kin-de-ke klein, O Kin-de-ke teer, Uit ho-ge he-mel
I. O Kin-de-ke klein, O Kin-de-ke teer, Uit ho-ge he-mel

daalt Gij neer. Ver-laat uws Va-ders heer-lijk huis, Wordt
daalt Gij neer. Ver-laat uws Va-ders heer-lijk huis, Wordt
daalt Gij neer. Ver-laat uws Va-ders heer-lijk huis, Wordt
daalt Gij neer. Ver-laat uws Va-ders heer-lijk huis, Wordt

arm en hulp-loos, Draagt een kruis. O Kin-de-ke klein, O Kin-deke teer.
arm en hulp-loos, Draagt een kruis. O Kin-de-ke klein, O Kin-de-ke teer.
arm en hulp-loos, Draagt een kruis. O Kin-de-ke klein, O Kin-de-ke teer.
arm en hulp-loos, Draagt een kruis. O Kin-de-ke klein, O Kin-de-ke teer.

2. O Kindeke Klein, O Kindeke teer,
Hoe ligt gij hier zo zoet terneer.
Gij kwam tot ons in enen stal,
Gij zijt de Koning van't heelal.
O Kindeke Klein, O Kindeke teer.

3. O Kindeke Klein, O Kindeke teer,
Gij zijt ons uitverkoren Heer.
Ik geef u heel mijn harte mijn,
Ach, laat mij eeuwig bij U zijn.
O Kindeke Klein, O Kindeke teer.