

- Nu zijt Welkome -

arr: Adriaan Engels / Jildou Talman

1- Nu zijt wel-le-ko-me, Je-su lie-ve Heer, Gij komt van al-zo ho-ge, van al-zo veer.

Nu zijt wel-le-ko-me van den ho-gen he-mel neer, Hier al in dit aard-rijk zijt Gij ge-zien nooit meer.

Ky-ri-e-leis.

6/8 - Christe Kyrieleison, Laat ons zingen blij,  
daarmed' ook onse leisen beginnen vrij.  
Jesus is geboren op den heiligen kerstnacht  
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.  
kyriëleis.

2/8 - Herders op den velde hoorden een nieuw lied:  
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.  
gaat aan geender straten en gij zult hem vinden klaar.  
Betlem is de stede daar is 't geschied voorwaar.  
kyriëleis.

<sup>koningen</sup>  
3/4 - ~~3~~ Mailige drie koon'gen uit zo verren land  
zij zochten onze here met offerhand:  
Z' offerden ootmoedelijk myrr', wierook ende goud  
't eren van den kinde dat alle dink behoudt.  
kyriëleis.

Uit: S. Theodotus' Paradys  
der Gheestelycke en  
kerckelyke Lofsangen  
1627